



Mei 2021

Nieuws van de coördinator

Er zijn heel wat kilometers gewandeld afgelopen maand en waarschijnlijk zijn er daarbij een hoop hoofden leeggewaaid. Weer ruimte om te dromen over.....

Waar droomde jij vroeger eigenlijk over en wat is daarvan terecht gekomen? Verderop in de nieuwsbrief lees je mijn jeugddroom en hoe je die van jou met ons kunt delen.



Binnen hangt sinds kort een nieuw prikbord bij de tafel en hierop hangen onder andere de mooie lentefoto's die men maakte tijdens de wandelingen. Ook hangen er de aanbodskaartjes van de maand maart, want hier kan nog steeds gebruik van gemaakt worden. Schroom niet om dit te doen. Ondertussen laat de zon zich steeds vaker zien, zitten we al weer regelmatig buiten tijdens de Inloop. Dit is fijn, want daar is meer ruimte en we kunnen genieten van wat er allemaal begint te bloeien in de tuin. Blijf vooral ook genieten van de natuur in je eigen omgeving!

Nieuws over onze activiteiten

Inloop

Maandag	14.00 – 16.00 uur	Dinsdag	10.00 – 12.00 uur	Woensdag	10.00 – 12.00 uur
Donderdag	14.00 – 16.00 uur	Vrijdag	14.00 – 16.00 uur		

Hemelvaartsdag (13 mei) zijn we gesloten!

Haardpraat

De volgende haardpraat is op 28 mei (ondervoorbehoud).

Mensen maken Amersfoort: Jeugddromen

“Jeugddromen” is het thema van de maand mei en ik denk dat we in onze jeugd allemaal wel fantaseerden over ‘later, als ik groot ben’. Ikzelf riep als kind altijd dat ik in het dierenasiel wilde werken, vanwege de ‘zielige’ dieren. Mijn ouders vonden dit een minder goed plan, want volgens hen kon ik méér dan vieze hokken schoonmaken. Na een studie aan het conservatorium en een carrière in de muziek bleef toch de wens om mijn jeugddroom waar te maken. Inmiddels werk ik al een paar jaar op de dierenambulance om ‘zielige’ dieren te helpen. Daarnaast vang ik thuis moederloze kittens op om ze met de fles groot te brengen en te socialiseren.

Ik ben erg benieuwd naar jullie jeugddromen en wat daarvan terecht is gekomen. Wil je ze met ons delen? In het Inloophuis liggen en hangen tekstwolken klaar waarin we graag jouw droom willen lezen. Leuk om ze met elkaar te delen tijdens de inloop en te horen wie nog meer zijn droom heeft waargemaakt.





Minibieb

Een enthousiaste buurtbewoner heeft voor ons een minibieb gemaakt en we zijn er erg blij mee! Inmiddels staat deze al een aantal weken in de voortuin en hij is goed gevuld met allerlei soorten boeken. Fijn om in Coronatijd de tijd te nemen om weer eens een goed boek te lezen, dus neem gerust een boek mee naar huis. Een ander boek terugleggen mag ook, maar is niet verplicht. We hebben een voorraadje liggen om de bieb te vullen.

Nieuws uit de wijk

Meze, Köfte of Dürüm? Wie wil met en voor een oudere Turkse dame koken?

Je duikt samen met deze 75-jarige vrouw de keuken in en kookt met haar een Turkse maaltijd. Misschien kan ze je wel wat kennis doorgeven of kun jij haar nog wat kneepjes van het vak leren. Een beetje kennis of interesse in de Turkse keuken is wel handig. Het is fijn wanneer je mevrouw kan stimuleren zelf ook weer aan de slag te gaan in de keuken. Mevrouw vindt het fijn wanneer je Turks bent/spreekt, maar wanneer je een andere achtergrond hebt en Nederlands spreekt is dat ook geen probleem. En of je samen met deze dame de maaltijd opeet is natuurlijk geheel aan jou.

Meer info of aanmelden kan bij: Nienke Gorter, 06-43 70 78 64 of via nienke.gorter@indebuurt033.nl

Nieuws van het bestuur

Nu de coronamaatregelen mogelijk wat ruimer worden, hopen we ook de inloop en activiteiten, na verdere versoepelingen, weer op te kunnen pakken. Uiteraard naar de mogelijkheden en rekening houdend met de vrijwilligers en inlopers.

In januari hebben we gemeld dat de lekkage op het dak, na lange tijd, gerepareerd zou worden. We kunnen nu melden dat de reparatie is uitgevoerd en we ook weer beschikken over de kleine kamer voor de noodopvang. Deze kamer is beschikbaar, in samenspraak met de diaconaal opbouwwerker, voor 1 á 2 maanden.

We kunnen in deze nieuwsbrief lezen over jeugddromen. Wij als bestuur hebben wel een toekomstdroom. Dat is dat we het Inloophuis zelfstandig kunnen laten bestaan met behulp van verhuur, giften en donaties. Als iemand deze droom met ons wil delen?

Dat kan, door donateur te worden of te solliciteren als bestuurslid.

Met vriendelijke groet,
Reina, Willy, Bert en Ruurd

info@inloophuisschothorst.nl. T:0334801902
Lancelotpad 18, Amersfoort
www.inloophuisschothorst.nl
of volg ons op facebook 

STICHTING
INLOOPHUIZEN
AMERSFOORT 