

April 2020



“Altijd gezellig om even....”

Inloophuis Schothorst in Coronatijd. We zijn helaas nog gesloten.
Telefonisch houden we spreekuren op maandag van 14 tot 16 uur,
woensdag van 10 tot 12 uur en vrijdag van 14 tot 16 uur.



Lieve vrienden en vriendinnen van het Inloophuis Schothorst,

In deze bijzondere tijd, waarin het Inloophuis gesloten is voor inloop en ontmoetingen, schrijf ik jullie voor de laatste keer een nieuwsbrief. Het voelt vreemd om op deze manier afscheid te nemen van bijna 23 jaar werkzaam zijn als missionair diaconaal werker en later coördinator van ons Inloophuis Schothorst.

Het is stil in de stad, in de wijk en in het Inloophuis. Tegelijkertijd zijn er veel telefonische en mail contacten tussen veel mensen die betrokken zijn. Gastmensen, vrijwilligers en inlopers bellen elkaar op om naar elkaar om te zien. Die berichten bereiken mij en daar ben ik blij om. Deze tijd doet een beroep op de kernactiviteit van het Inloophuis, presentiewerk, aandacht geven en ontvangen, omzien naar elkaar. Hoe jullie dat nu doen geeft mij veel vertrouwen dat deze basis gedachte en deze basisbehoefte voortgedragen wordt. We houden elkaar in het oog, oor en hart. Dat is toch het verlangen van ieder mens dat je gezien, gehoord en verbonden bent.



Foto november 1997 Sleuteloverdracht T. Roos naar T. Paus.

Het was voor mij een eer om, in 1997, het werk van Ton en Margje Roos-Eshuis over te nemen. Ik had me toen samen met Theo en ons gezin al enige jaren verbonden met de mensen van het Inloophuis. Het was als een roeping en een bevestiging dat dit de plek en de gemeenschap was waarin ik met mijn kwaliteiten en talenten kon werken. Wat heb ik in de jaren veel geleerd. Ik ben dan ook dankbaar voor de ontwikkeling die ik, samen met jullie en met hen die er niet meer bij zijn, heb mogen doormaken. We zijn aan en met elkaar gegroeid tot wat we nu zijn. In de gesprekken met mensen hoor ik nu terug dat het als een gemeenschap ervaren wordt. Daar ben ik trots op en ik heb er alle vertrouwen in dat het Inloophuis doorgaat. Vanaf deze

week met Ineke Opstal als nieuwe coördinator. Ik ken haar als koördirigent en pianist in de H. Kruiskerk waar ik ook veel kwam in de jaren dat ik voorging in de woord en gebedsvieringen. We hebben toen wel samengewerkt. Bovendien ken ik haar moeder uit de tijd als pastoraal werker. Ik denk dat Ineke, als haar dochter, ook iets van dat pastorale werk met de paplepel heeft meegekregen. Ik heb Ineke kort mogen inwerken en mogen ervaren dat ze vol energie is. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij met haar talenten en kwaliteiten het Inloophuis kan coördineren en veel mensen kent en kan verbinden. Ik wens jullie en ons dan ook een mooie toekomst in het presentiewerk in onze wijk. Blijf gezond en in verbinding.

En ja, ik spreek over ons, zoals Hanneke laatst ook opmerkte. Dat komt omdat als je jarenlang het presentiewerk en omzien naar elkaar hebt gepreekt je daar ook onderdeel van wordt. En ik blijf in de wijk, dus ook verbonden. Al is het op een andere manier, niet meer als coördinator maar als buurtgenoot. Dus tot ziens, tot horens en in Harts verbondenheid!

Voor wie zich afvraagt wat ik ga doen? Ik vervolg mijn pad met Yogazin Amersfoort als yogadocent en in de toekomst als ritueel begeleider. Misschien komen we elkaar op dat pad nog weleens tegen. Namasté!

Namens het bestuur, Trudy; Dank en Vaarwel!

Ineke; Welkom!

Wat Trudy al schrijft: we leven in een bijzondere tijd; niemand van ons heeft dit eerder zo meegemaakt!! Belangrijk is toch, dat we dit samen doen ondanks dat we elkaar niet zien of tegenkomen, hooguit per telefoon of mail of een kaartje. We houden onze band met elkaar zo goed mogelijk in stand.

Stichting Inloophuizen Amersfoort,
locatie Inloophuis Schothorst
Lancelotpad 18, 3813 EW Amersfoort
Tel. 033-4801902

info@inloophuisschothorst.nl
www.inloophuisschothorst.nl
RSINnr.: 806136923 * KvKnr.: 31049957
Bankrekeningnr.: NLS3 INGB 0000437409

Nog vreemder is dat we in deze situatie afscheid nemen van Trudy, na ruim 22 jaar "trouwe dienst" oftewel geweldige inzet, om een gemeenschap rond het Inloophuis -eerst aan de Batostraat en nu aan het Lancelotpad- op te bouwen. Zij verdient daarvoor ons respect en dankbaarheid.

Even vreemd is het om Ineke, haar opvolgster, van harte te verwelkomen in een leég, tijdelijk gesloten, Inloophuis; géén inloop, géén activiteiten dus géén vrijwilligers of inlopers!!! Hoe lang gaat dit duren? Niemand die dit weet...Zij zal haar tijd gebruiken om zich te informeren/in te lezen/ en op individuele basis kennis met ons te maken.

Als bestuur wensen wij Trudy, Ineke en ons allemaal gezondheid, uithoudingsvermogen en alle goeds toe. Tot ziens! Ruurd, Bert, Willy, Eveline en Reina.

Mag ik me even voorstellen?

Binnenkort zal ik de werkzaamheden van Trudy overnemen als coördinator van Inloophuis Schothorst. We zullen elkaar komende tijd dus persoonlijk gaan ontmoeten, maar om alvast een beetje een idee te krijgen met wie jullie gaan samenwerken zal ik hier wat over mezelf vertellen.



Ik woon al mijn hele leven in Amersfoort, ging van de binnenstad via Schuilenburg naar Nieuwland en woon nu al bijna 15 jaar met plezier in de wijk Vathorst samen met mijn man, 3 dochters (22, 19 en 17) en 3 katten. Ook hebben we gedurende een groot deel van het jaar jonge moederloze kittens in huis die we met de fles grootbrengen en/of socialiseren tot ze groot genoeg zijn om via het asiel geadopteerd te worden. Het is dus vaak een drukke bedoening bij ons huis, maar ook heel gezellig. Daarnaast houd ik van koken, lezen, tuinieren en de natuur ingaan.

Het grootste deel van mijn werkzaamheden hebben zich altijd in de muziek afgespeeld. Na een studie aan het Conservatorium heb ik jaren gewerkt als vakleerkracht muziek in het basis- en voortgezet onderwijs en als pianodocente. Nadat mijn dochters geboren waren ben ik vooral in de avonden en weekenden gaan werken als repetitor en dirigente van verschillende (kerk)koren. Daarnaast begeleid ik koren en solisten op concerten en treed regelmatig op met ensembles. Musiceren zal ik ook naast het werk als coördinator zeker blijven doen.

Sinds een paar jaar ben ik coördinator van Dierenambulance Eemland (nadat ik eerst zelf begon als vrijwilligster op deze dierenambulance). Mijn jarenlange ervaring met het werken met veel verschillende groepen mensen in het onderwijs en de koren kwam nu goed van pas. Het werk als coördinator geeft me erg veel voldoening mede door de grote betrokkenheid van vrijwilligers. Doordat ik, door het sluiten van de kerk waar ik werk, een groot deel van mijn werkzaamheden met de koren ga verliezen, had ik ruimte om wat nieuws te gaan zoeken. Toen ik de vacature voor coördinator van het Inloophuis voorbij zag komen heb ik dan ook geen moment gearzeld om een brief te schrijven. Zowel het werk als de doelgroep spreken me erg aan en ik ben dan ook erg blij dat ik deze nieuwe uitdaging samen met jullie mag aangaan, al is de start wat anders dan gebruikelijk.



Foto. Sleuteloverdracht van T. Paus aan I. Opstal 23 April 2020

Ik hoop op een prettige samenwerking waarbij we hopelijk van beide kanten van elkaars ervaringen mogen gaan leren en elkaar zullen gaan inspireren. Graag tot gauw! Hartelijke groet, Ineke Opstal

Ineke zal bereikbaar zijn op: even weken maandag, woensdag, vrijdag. En in oneven weken op maandag, dinsdag, donderdag. Telefonisch is ze bereikbaar op 033-4801902 of 0644164824.

E-mailadres: coordinator@inloophuisschothorst.nl

Volg al het nieuws over het Inloophuis Schothorst op de website: www.inloophuisschothorst.nl

En op facebook: www.facebook.com/inloophuisschothorst