

'Hier komen dappere mensen'

Over de drempel bij Inloophuis Schothorst

AMERSFOORT Zomaar een huis in een rustige straat in Schothorst. Een huis als alle andere in de rij. Maar als de banner op de stoep geplaatst wordt en de kaars in de vensterbank brandt, dan weten de mensen uit de buurt: hier kun je terecht voor koffie en gezelligheid, voor ontmoeting en activiteiten. Een kijkje in Inloophuis Schothorst.

Anna Walsma

Wie aanbelt bij Lancelotpad 18 wordt vriendelijk welkom geheten. Eenmaal over de drempel kom je in een gezellige woonkamer met een zitje en tafels die uitnodigen om aan te schuiven. Alles is nog nieuw, want het is nog geen jaar geleden dat het Inloophuis verhuisde van de Bastraat naar de nieuwe locatie.

STILLE GETUIGE Coördinator Trudy Paus gaat me voor naar boven. Daar is nog een kamer voor noodopvang, als de diaconie onderdak voor iemand zoekt. En een kamer waar de maandelijkse stiltemomenten gehouden worden. Een groot blad met kaarsjes is een stille getuige van wat en wie in de gedachten en gebeden van de bezoekers zijn. Zelf is Paus ooit bij het Inloophuis betrokken geraakt omdat ze op zoek was naar contacten in de wijk. „En zo gaat het nog steeds”, zegt ze. „Mensen komen hier om allerlei redenen. Sommigen voor de gezelligheid en de contacten, anderen komen voor de activiteiten zoals de workshops of maaltijden. Er zijn



Anna Walsma

Omzien naar elkaar staat centraal, zegt coördinator Trudy Paus van Inloophuis Schothorst.

mensen bij die kwetsbaar zijn, maar ook mensen die zich prima redden. Wij bieden mensen een netwerk in de wijk. Iemand met wie je hier aan tafel zit, kun je later weer tegenkomen in het winkelcentrum.” Het Inloophuis is opgezet vanuit een christelijke levensvisie. „We evangeliseren niet, maar we zijn wel herkenbaar in onze inspiratie”, aldus Paus. „Omzien naar elkaar staat centraal, niet alleen bij de inloop, maar ook in de 'uitloop'.” Mensen worden ook thuis bezocht door vrij-

willigers voor zover dat haalbaar is. Het Inloophuis werkt samen met welzijnsorganisaties als Indebuurt033 en met de kerk in de wijk. Dat heeft tot een soort kruisbestuiving geleid. Paus: „Kerken hebben door inloophuizen meer oog gekregen voor het belang van ontmoetingsplekken in de wijk. Omgekeerd brengen onze stiltemomenten spiritualiteit in de wijk.” De coördinator van Inloophuis Schothorst heeft nog een droom voor de toekomst. „We zouden graag

meer multicultureel willen worden, en meer willen doen voor jonge mensen en kinderen. Daar zouden nieuwe activiteiten voor ontwikkeld kunnen worden.” Het blijft een uitdaging om mensen te bereiken. Paus: „Iedereen die hier binnenkomt, moet een drempel over. Ik zeg vaak tegen nieuwe bezoekers: Er is moed voor nodig om je kwetsbaar op te stellen en die stap te nemen. In dit huis komen dappere mensen.”

www.inloophuisschothorst.nl

TREFPUNTJES

VESPER Op zaterdagmiddag 9 maart om 17:00 uur vindt er in de Sint Joriskerk een Vesperdienst plaats. Met medewerking van het St. Joris Kamerkoor onder leiding van Wouter Verhage.

VIERING Op zaterdag 9 maart is er een viering in De Pastorie in Hoogland met het thema 'Omzien naar elkaar'. Er wordt aandacht gegeven aan het project Friersdale in Zuid-Afrika van pater Wijnand van Wegen. Aanvang 19.00 uur.

VOORSTELLING Op 15 maart om 20.00 uur is er in De Bron de voorstelling 'De dag dat God tien jaar werd', door theatermaker en theoloog Kees van der Zwaard. Kees is tien jaar en komt uit een protestants nest. Hij droomt van een wereld die klopt. En over zichzelf als held. Totdat zijn vader zegt: dromen zijn niet rendabel. Kaarten via Berend Borger, b2.borger@planet.nl of 033-4799080.

ZANG Op 17 maart om 15.30 uur organiseert het Spiritueel Cultureel Centrum 'Het verdriet van Jeremia', Lamentationes Ieremiae - Thomas Tallis en Toma's Luis de Victoria met zang van het Amarilli Consort. Entree: 7 euro. Aanmelding via secretariaatscc@gmail.com.

CONCERT Op zaterdag 30 maart om 20.15 uur is er in de Heilig Kruiskerk een „vurig Argentijns concert” door Projectkoor Brandpunt. Meer informatie is beschikbaar via Christel Ruesen, 06-41668209 of Ria Tabak, 06-83692847.

'De kerk is een familie'

DE BONTE KERK

Migrantenkerken in Nederland groeien stormachtig. Ook Amersfoort kent een rijke diversiteit aan geloofsgemeenschappen vanuit verschillende culturen. Deel 5 van 5: Ellen Hogema sprak met voorganger Nestor Tsala van de internationale kerk Grace Church Amersfoort.

Hoe zou u uw gemeenschap willen omschrijven?

„De kerk is voor ons een familie. In een familie ben je betrokken bij elkaar en werk je mee in de gemeenschap. Dat was in het begin niet makkelijk voor met name Afrikaanse christenen. Inmiddels hebben we een leiderschapsteam en werken mensen mee aan de vieringen. Er is een vaste kern van ongeveer veertig tot vijftig mensen. Zij zijn zeer verschillend qua nationaliteit en achtergrond: onze gemeenschap telt zo'n vijftien nationaliteiten uit Afrika, Europa en Noord- en Zuid-Amerika. Er zijn mensen die expat zijn of ex-asielzoeker. Langzaam groeit de gemeenschap.”

Wat doen jullie om mensen te vertellen over God en Jezus?

„Soms gaan we de straat op. Mensen durven dan niet naar ons toe te komen. We nodigen mensen vooral via anderen uit. Samen met Oase hebben we de Inloopkast, een verkoop van tweedehandskleding. Daar is gelegenheid om samen koffie te drinken en te praten.”



Ellen Hogema

„Misschien is het Gods plan, om ook in West-Europa meer culturen samen te brengen.”

Hoe zien de vieringen van uw gemeenschap eruit?

„Het is relaxt in de diensten. We zijn flexibel in de vorm van de viering vanwege de verschillende culturen. Er zijn vaste onderdelen, zoals opening, gebed, mededelingen, aanbidding, swingende liederen, moderne liederen, een preek van veertig minuten, bidden voor mensen en getuigenissen. Na elke dienst is er koffie en thee. Een keer per maand nemen mensen zelf voedsel mee om samen te eten. En men komt in kleine groepen in huiskamers bij elkaar. Steeds preekt er iemand anders, er is Bijbelstudie en gezamenlijk eten.”

Wie bent u als voorganger?

„Ik heb een achtergrond bij Jeugd met een Opdracht. We zijn gewend om met veel nationaliteiten te werken. We laten zien door veel met elkaar te praten dat je ondanks de grote cultuurverschillen samen kunt leven. Door te vragen naar hoe de ander denkt en voelt. Toen ik gevraagd werd om voorganger te worden, heb ik gearzeld. Ik heb niet gestudeerd om voorganger te zijn, maar wel de Bijbelschool gedaan bij Jeugd met een Opdracht. Ik ben het toch gaan doen en ik vind die dynamiek tussen mensen heerlijk. Misschien is het Gods plan om ook in West-Europa meer culturen samen te brengen. Ik doe het met hart en ziel.”

COLUMN Verward

Soms voel ik mij een 'verward persoon'. Vreemdeling in de digitale wereld. Radeloos, uitgeput, opstandig, met gewelddadige trekjes. Gelukkig hebben de verschillende schermen binnen handbereik het tot nu overleefd. Na het installeren van een nieuwe Experia Box kon mijn smart-tv het internet niet meer vinden. Mijn betaal-app op mijn mobiel doet het opeens niet meer. Opnieuw installeren, lekker digitaal communiceren met de bank. Resultaat: nope. De persoonlijke omgeving 'waarop u uw verbruik kunt volgen' van mijn energiemaatschappij wil op onverklaarbare wijze opeens niet meer praten met mijn pc. Het is om gek van te worden. Met hulp van anderen kom ik hier wel weer uit. En er valt mee te leven. Maar met het ouder worden. Met de steeds grotere greep van de digitale wereld op mijn leven. Met de steeds maar weer opduikende upgrades of systeemveranderingen, realiseer ik me: je moet veranderen, ook al wil je niet.

Twee ontwikkelingen zien we zich aftekenen. Steeds meer incidenten met verwarde personen worden gemeld. Ook in Amersfoort neemt dit aantal toe en het is een zorg voor en van hulpverleners van de GGZ, politie en niet in de laatste plaats de omwonenden.

Ten tweede: ouderen en mensen die zwak zijn met lezen en taal kunnen zich maar nauwelijks in de digitale wereld handhaven. Uitsluiting kan daarvan het gevolg zijn. Beide ontwikkelingen hebben ogenschijnlijk niets met elkaar te maken, maar zijn twee kanten van dezelfde medaille. In onze steeds meer gedigitaliseerde maatschappij wordt iedereen aangesproken op zijn of haar zelfredzaamheid. Autonomie, zélf het stuur in handen houden. Zélf kiezen. Ook als je niet zo geestkrachtig of daadkrachtig bent. Een grote groep mensen dreigt op die manier verward en hulpeloos te worden. Gevaarlijke verwarde personen lijken mij zo een extreme uiting van een ontwikkeling waar wij als maatschappij verantwoordelijk voor zijn. Een aardigheidje uit het 'lief-en-lead'-potje, een kaartje van 'omzien naar elkaar', het 'bloemetje van de week' zijn vertrouwde middelen om iets te tonen van betrokkenheid bij elkaar. Maar als we die digitale autonomie niet bevragen en bijstellen dan zal de verwarring en de hulpeloosheid, de uitsluiting en de eenzaamheid toenemen.

Paul van der Harst

Stadsdominee begint inloopspreekuur

AMERSFOORT Stadsdominee Diederik van Loo, sinds mei vorig jaar stadsdominee van Amersfoort, begint een inloopspreekuur in Kuiperij Meester aan de Hellestraat 7. Elke vrijdagmorgen is zij daar van 10.00 tot 12.00 uur te vinden. Binnenlopen kan op hele en halve uren; een gesprek duurt niet langer dan een half uur; is er meer tijd nodig, dan wordt een aparte afspraak gemaakt. Kuiperij Meester is door eigenaar architect Van Hoogeverst belangeloos ter beschikking gesteld. Om de continuïteit van het inloopspreekuur te garanderen zal ook dominee Jan van Baardwijk zo nu en dan 'dienst doen'. Een afspraak maken kan via stadsdominee-amersfoort@gmail.com.