



Adresgegevens

Lancelotpad 18
3813 EW Amersfoort
Telefoon: 033 480 19 02
Coördinator: Trudy Paus
Website: www.inloophuisschothorst.nl
E-mail: info@inloophuisschothorst.nl
Banknummer:
NL53 INGB 0000437409

Verhuur

In het inloophuis wordt op de eerste verdieping én de zolder een kamer verhuurd voor tijdelijke bewoning [1 jaar]. Daarnaast kan beneden de woonkamer/keuken gehuurd worden door buurtgenoten én andere wijkorganisaties om buurtactiviteiten te organiseren.

Verantwoording

Op deze plaats willen wij nu, speciaal ook na onze verhuizing van de Batostraat naar het Lancelotpad onze grote erkentelijkheid uitspreken t.a.v. allen, die soms al 32 jaar lang, ondersteuning en inzet hebben gegeven. Allereerst de Protestantse Gemeente Amersfoort en de Parochie van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort / Parochiële Caritas Instelling, die huisvesting, betaling van de beroepskracht en nog zoveel meer gewaarborgd hebben. Ook onze donateurs/vrienden en fondsen (zoals Oranjefonds, buurtbudget, Indebuurt 033). Maar..... vooral ook aan al onze vrijwilligers, die steeds weer klaar staan om een open oog/oor/hart te hebben voor ieder die ons Inloophuis binnenkomt.

Over het IHS-logo

Het was voor het bestuur logisch de al veelgebruikte afkorting IHS (Inloop Huis Schothorst) te kiezen, temeer daar deze letters ook een vroeg-christelijke betekenis hebben, t.w. de Griekse afkorting voor Jezus.



SIA

Sinds 01-01-2016 is IHS gefuseerd met de Stichting Inloophuizen A'foort (SIA), waarvan ook het DAC aan de Zuidsingel, De Herberg in Nieuwland en sinds dit jaar ook de Ontmoeting in Kattenbroek deel uit maken.



Ons motto:
ELK MENS IS WAARDEVOL

Openingstijden Inloop

Maandag: 14.00 tot 16.00 uur.
Dinsdag: 10.00 tot 12.00 uur.
Woensdag: 10.00 tot 12.00 uur.
Donderdag: 14.00 tot 16.00 uur.
Vrijdag: 14.00 tot 16.00 uur.
Zondag: 14.00 tot 16.00 uur.

Wilt u meer informatie, heeft u ideeën of suggesties neem dan contact met ons op!





**Gezellig!
de koffie
staat klaar**

Ontmoeten

Tijdens de inloopuren is iedereen van harte welkom om koffie of thee te komen drinken, een praatje te maken en andere mensen te ontmoeten. Ook is dat een goede gelegenheid om op de hoogte te komen van andere, soms nieuwe activiteiten van het inloophuis of van organisaties waarmee wij samenwerken.



Samen eten

Wat is er nu gezelliger dan samen met anderen te eten?! Je kunt zo maar aanschuiven aan tafel en er wordt je een lekkere maaltijd voorgeschoteld. Zo maak je heel makkelijk kennis met buurtgenoten. De maaltijden worden gehouden op de 2e dinsdag en de 4e woensdag. Het begint om zes uur en vanaf half zes kun je binnen lopen, kosten 4,50 euro. Aanmelden graag 2 dagen van te voren, via de website, telefoon of door het inschrijfformulier in het inloophuishuis in te vullen.



Vieren en bezinnen

Ieder mens heeft wel eens behoefte om stil te staan bij grote of kleine gebeurtenissen in het leven. Daarom besteden wij aandacht aan feest- en gedenkdagen. We delen vreugde en rouw, lief en leed. Iedere 1e maandag van de maand houden wij van 19.15 u - 19.45 u een bezinningsmoment. Ook nodigen wij gastsprekers uit om met hen over hun passie te spreken, vaak tijdens de zinnige zondagen.



Samen = Verbinden

Om de saamhorigheid in de wijk te vergroten kan het inloophuis initiatieven uit de wijk ondersteunen. Geef daarom a.u.b. aan de coördinator of de gastmensen door welke activiteit u zinvol acht om samen te gaan organiseren. Door regelmatig onze website te bezoeken blijft u goed op de hoogte van nieuwe activiteiten.