

Van coördinator en bestuur

Dankbaar kijken wij terug op het 30-jarig bestaan van ons Inloophuis. Hoewel 30 jaar niet zo snel als speciale mijlpaal wordt beschouwd (12,5; 25; 40 en 50 jaar veel meer), hebben wij een fantastisch feest gevierd: een week lang dagelijks een inloop met een speciaal feestelijk tintje én twee indrukkenende wijkmaaltijden. Via Skype hadden we contact met de beide oprichters, we vierden het 30!!-jarig jubileum van twee vrijwilligers en van één gastvrouw het 10-jarig. Wijkgenoot Guido de Wijs was er met een prachtig gedicht. We speelden bingo en oefenden "Pilates op de stoel". We waren verrast door de komst van velen uit ons 'netwerk'. Ook de fietstocht naar boerderij het 'Gagelgat' was een succes. De apotheose was op zondagmiddag met 3 videofilms van IKON, NCRV én van ons voormalig bestuurslid Wim van Velzel. Ook de beide wijkmaaltijden in februari - één verzorgd door onze kookgroep ("Michelinsterrenwaardig !!!!") en één verzorgd door koks van "Resto Van Harte" - deden onze smaakpapillen goed. Al met al was het een prachtige week met veel waardevolle ontmoetingen, geheel in lijn met de afgelopen dertig jaar, waarin mocht worden ervaren dat ontmoeten goed is voor jezelf én voor de ander.

Maar nu gaan we weer verder met onze toekomst; de groei naar samenvoeging met andere inloophuizen in Amersfoort heeft nu de hoogste prioriteit, ook i.v.m. de financiering etc. Tegelijkertijd hopen wij in de loop van dit jaar een nieuw huis te kunnen betrekken. Daar wordt samen met de woningbouwvereniging hard aan gewerkt en vraagt ook veel activiteit intern ter voorbereiding. Werk aan de winkel, in de hoop om ook de komende dertig jaar een plaats van ontmoeting met de ander te blijven.



Een veilig huis

(...)Ergens is een plek op aarde

Ergens is een veilig huis

Ergens is respect voor waarden

Ergens staat een Inloophuis (...)

(Door stadsdichter Guido de Wijs, ter ere van dertig jaar IHS)

Taallessen en groenebuurtwandeling

- De taallessen van het ROC zijn gestopt. Voor het IHS reden om met wijkbewoners gespreksgroepen te gaan vormen om te oefenen in beter gebruik van het Nederlands. Binnenkort hoort u er meer over. Wie belangstelling voor deelname aan een groep heeft: graag alvast een mailtje sturen.

- De lente komt eraan en ook in Schothorst staan de knoppen klaar om blad of bloem te worden. Dat vraagt om meedoen aan de Groene-buurtwandeling voor wijkbewoners. Elke maandag om 14.00 uur start een wandeling door de wijk en groene omgeving aan de rand van de wijk. In rustig tempo wordt een klein uur gelopen, waarna er koffie en thee wacht in het Inloophuis. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom!



Activiteiten rond Pasen

Het IHS besteedt de komende tijd via de volgende activiteiten aandacht aan Pasen:

- Op zondag 20 maart wordt tijdens de inloop, die om 14.00 uur in het IHS begint, een stiltewandeling gehouden. Onder de naam 'wandelen en waterbronnen' gaat het naar het waterwingebied. Centraal staan vragen om in stilte en met anderen over te spreken. We praten na op Batostraat 2, met een drankje en een krentenbol.
- Op Witte Donderdag 24 maart om 17.30 uur een sobere maar lekkere wijkmaaltijd. De gebruikelijke bijdragen gaan naar een goed doel. Na afloop gaan we naar De Hoeksteen, om op een groot scherm samen live naar 'De Passion' te kijken en erover na te praten. www.thepassion.nl
- Op maandag 28 maart is er van 11.00 tot 13.00 uur een paasbrunch in het Inloophuis, met internationaal kok Willem Hendriks (vooraf opgeven, kosten € 4,50)



Dertig jaar delen



Hierboven opnieuw iets wat met of in het IHS is gedeeld: een compilatie van schilderijtjes gemaakt tijdens twee 'alternatieve vieringen', door acht verschillende bezoekers van het IHS. Een ruwe achtergrond, aangebracht met theelepeltjes, en een afwerking aangebracht met kwasten.

Oproep: collectanten gezocht: Wij zijn dringend op zoek naar collectanten die begin mei mee willen werken aan de collecte voor het Oranjefonds in de wijk Schothorst. De helft van de opbrengst is voor ons IHS!